

Κέρκυρα , 25/4/2017

Ένα χρόνο και κάτι μετά την επιστροφή μου από το Kingston upon Thames όπου είχα διαμείνει μετά την ευκαιρία που μου δόθηκε από το πρόγραμμα Erasmus+ να φοιτήσω στο βρετανικό πανεπιστήμιο Kingston University, καλούμαι να ανακαλέσω και να μοιραστώ μαζί σας όλες εκείνες τις μνήμες αλλά και τις νέες εμπειρίες που έζησα!

Από το πρώτο κ'όλας έτος των σπουδών μου είχα βάλει ως σκοπό να αρπάξω την ευκαιρία που δίνεται στους φοιτητές και να γνωρίσω έναν άλλον πολιτισμό και έναν άλλο τρόπο ζωής , συγκεκριμένα αυτόν του Ηνωμένου Βασιλείου. Φτάνοντας στο Λονδίνο επισκέφτηκα το πανεπιστήμιο και αμέσως κατάλαβα ότι η εμπειρία που μόλις ξεκινούσε ήταν κάτι πολύ ιδιαίτερο και διαφορετικό από τα όσα είχα ζήσει ως φοιτητής μέχρι τώρα. Οι ευκαιρίες που σου δίνονται σε μια χώρα όπως η Αγγλία είναι απεριόριστες. Ακόμα και η κάθε μέρα μετά τις τόσες πολυπολιτισμικές γνωριμίες είναι μια περιπέτεια. Ακολουθώντας το πρόγραμμα που είχε διαμορφώσει το πανεπιστήμιο για τους «ερασμίτες» όπως αποκαλούμαστε , μας δόθηκαν αρκετά ερεθίσματα από την αγγλική κουλτούρα, επισκεπτόμενοι διάφορα μέρη εκτός Kingston, αλλά και διοργανώνοντας εκδηλώσεις αφιερωμένες σε διαπροσωπικές σχέσεις πέρα από τα σύνορα.

Για μένα η εμπειρία ξεκίνησε από την εγκατάσταση μου καθώς το πανεπιστήμιο δεν διέθετε δωμάτιο στην φοιτητική εστία για τους φοιτητές Erasmus αλλά πρότεινε για ενοικίαση έναν χώρο στο σπίτι μιας παραδοσιακής αγγλικής οικογένειας. Η συγκατοίκηση με μια ηλικιωμένη Αγγλίδα αλλά και έναν Ασιάτη φοιτητή Erasmus είχε μια ιδιαιτερότητα καθώς μοιραζόμασταν κοινόχρηστους χώρους όπως κουζίνα , μπάνιο κλπ. αλλά κυρίως διαφορετικές συνήθειες διαβίωσης τις οποίες υποχρεούμαστε να δεχτούμε και να ακολουθήσουμε.

Το πανεπιστήμιο απ' όλες τις απόψεις είχε να σου δώσει κάτι καινούργιο , οι εγκαταστάσεις στα campus ήταν όλες καινούργιες και καλοσυντηρημένες για να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις ανάγκες κάθε φοιτητή. Το 24ωρο ωράριο λειτουργίας της βιβλιοθήκης έδινε την ευκαιρία να εκμεταλλευτείς όσες ώρες τις ημέρας ήθελες για τις εργασίες των μαθημάτων. Οι ηλεκτρονικές παροχές που υπήρχαν στην διάθεση μου ήταν απεριόριστες και όλες μέσα στο χώρο και σε άμεση πρόσβαση για τους φοιτητές. Ένα από τα σημαντικά εφόδια όμως που εγώ πήρα από την φοίτηση μου στην Αγγλία ήταν η εξάσκηση της γλώσσας γενικά αλλά κυρίως σε ότι αφορά τον τομέα της πληροφορικής μέσα από τα μαθήματα και τις εργασίες

Η καθημερινότητα δεν ήταν από την αρχή τόσο εύκολη καθώς λόγο της φύσης των σπουδών μου , ως επί το πλείστον φοιτούσαν νέοι από την Ινδία οι οποίοι ήταν αρκετά κλειστοί ώστε να ανοιχτούν σε νέες γνωριμίες. Οι Ευρωπαίοι φοιτητές όμως ήταν σαφώς πιο ανοιχτοί ώστε να δεχτούν νέα άτομα στην καθημερινότητα τους. Όντας κάτοικος της Αγγλίας γι' αυτό το ακαδημαϊκό εξάμηνο

προσπάθησα να δοκιμάσω όλες τις συνήθειες των κατοίκων αλλά και να επισκεφτώ όσα περισσότερα πολιτισμικά δρώμενα μπορούσα με πολύ θετικά αποτελέσματα

Μετά την εμπειρία αυτή συνιστώ ανεπιφύλακτα στους φοιτητές να ψάξουν κάθε ευκαιρία που δίνει το πανεπιστήμιο αλλά και το τμήμα τους και να φύγουν στο εξωτερικό. Όλα αυτά που αποκομίζεις ως φοιτητής Erasmus είναι πολλά και σε επηρεάζουν σε όλα τα επίπεδα της ζωής σου. Σε κάθε περίπτωση μετά από ένα εξάμηνο είτε και παραπάνω ως φοιτητής Erasmus επιστρέφεις στην χώρα σου με μια βαλίτσα γεμάτη εμπειρίες, εικόνες, αναμνηστικά, φιλίες αλλά και όραμα για το μέλλον σου ως φοιτητής ή ακόμα και ως επαγγελματίας.

Αλέξανδρος Ρουβάς

Ιόνιο Πανεπιστήμιο – Τμήμα Πληροφορικής